

EXTRA BELEVING

Het kan nog leuker. Hoe?

Reserveer ons programma met begeleiding waarbij kinderen het gravinnekespad op een speelse en interactieve manier ontdekken.

Een extra unieke beleving!

Voor kinderen van 3 tot 8 jaar.

Maximum 75 kinderen.

Duur 2 à 2,5 uren.

Kostprijs 5 euro per kind (forfait van 100 euro)

Nog niet uitgespeeld?

De speeltuin en het avonturenparcours aan het Boswachtershuis zijn alle dagen open.

Picknicken kan op het terras.

Alle info en reservaties bij
Toerisme Westerlo

info@toerismewesterlo.be
toerismewesterlo.be
014 54 54 28

In 2022 verwelkomen wij groepen van 9 mei tot 31 oktober. In 2023 van 1 april tot 31 oktober.

PRAKTISCHE INFO

Start gravinnekespad
Jeugdherberg Boswachtershuis
Papedreef 1 Westerlo

De route is bijna 2 km lang en onverhard. Geen probleem voor kinderwagens en rolstoelen bij droog weer. Het pad in het speelbos is niet geschikt voor wielrijen.

Onderweg wijst ons vrolijke gravinneke de weg.

Het gravinnekespad is elke dag van het jaar te beleven. En dat helemaal gratis.

Honden zijn welkom aan de leiband.

De rustplekken op de route zijn ideaal voor een drankje of picknick. Afval neem je mee naar huis want de natuur is geen plaats om afval achter te laten.

Aan het Boswachtershuis is nog meer te beleven. Een speeltuin voor de kleinsten, een avonturenparcours en een groot terras. Kortom een toffe plek voor kids en (groot)ouders.



GRAVINNEKESPAD WESTERLO



Het gravinnekespad neemt je mee op avontuur in de bossen van Westerlo.

Wandelen was nog nooit zo plezant. Stoere stappers, kom maar af!

Het gravinnekespad is keitof om met het hele gezin te doen. Kinderen van 3 tot 10 jaar gaan zich kostelijk amuseren met de houten spelelementen langs het parcours. Hun zintuigen worden geprikkeld, ze leren het bos en haar bewoners kennen. Ze mogen over kronkelende paadjes lopen, op boomstammen klauteren, gek doen en lekker vuil worden. En niks zegt dat de +10 jarigen dat niet mogen.

Je vindt het gravinnekespad in de Beeltjens in Westerlo. Typisch in dit bos is het patroon van de dreven in de vorm van een ster. De eerste dreven werden al in het begin van de 18de eeuw aangelegd door Jan Philips Eugeen de Merode. Toen jachtgebied, nu de achtertuin van Westerlo met een mix van naald- en loofbomen.



GA JE MEE OP STAP LANGS HET GRAVINNEKESPAD?

